

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## ANI WIL OFFICIER WORDEN

**J**ONGEN, wat wil je later worden?», dat is een klasieke vraag. Je kent ze reeds lang. Er zijn jongens die op deze vraag onmiddellijk antwoorden, er zijn er die tientallen beroepen en mogelijkheden zien en niet weten welk beroep, welke weg te kiezen. Op een mooie dag moeten ze dan toch beslissen, net zoals Ani, de kleine Egyptenaar het doen moest. Ani had z'n keuze echter reeds lang gedaan...



### — MET DE HULP VAN OSIRIS

**H**ET was Mimoet die Ani op zekere dag vroeg: «Ani, geliefd door god Amon Ra, Horus, zoon van godin Isis, behoeve je! Wat wil je worden als je groot bent? Ani peuterde in z'n neus, dat deed hij altijd als hij diep moest nadenken, en antwoordde: «O moeder, die de goden me hebben gegeven, ik wil nooit ploegbaas worden... en schrijver aan het Hof ook niet. En ik wil ook geen priester worden, want die zijn te veel geleerd». «Wat wil je dan worden, Ani?». «Met de hulp van Osiris, word ik officier».



### 2. — WAT 'N IDEE!

**W**AAR Ani dit idee had gehaald wist niemand. Misschien had hij een of andere militaire parade gezien met schitterende kleuren en blinkende wapens? Hij had nochtans ook een keer gezien hoe de soldaten ingelijfd werden en dat was toch geen hartverheffend schouwspel! Jonge boeren werden door hun meesters naar de stad gebracht en tot voor de neergehurkte scribenten geleid. Men koos er de sterksten en de grootsten uit, duwde hen onmiddellijk boog en pijlen, lansen en bijlen in de hand. Een makkelijk en rustig bestaan zouden ze wel niet hebben! ...Ani wou geen eenvoudige soldaat worden!



### 3. — EEN MILITAIRE PARADE

**A**NI zou nooit de militaire parade vergeten, die hij had bijgewoond op de 13<sup>e</sup> van de maand van Epifi ter ere van de afgestorven pharao, Amenophis IV. Eerst kwamen er mannen, die grote waaiers droegen, en dan de Shardanen in lange wit en zwart gestreepte kleren met ronde helmen en vergulde schilden. Met hen marsjeerden de Marzions van Libye...

### 4. — DE SOLDATEN VAN EGYPTE

**E**N de negers van Nubië.

Dat was mooi om zien. Het voetvolk, soldaten van Egyptisch ras, was verdeeld in boogschutters en speerwerpers. Deze laatsten verdwenen helemaal achter hoge, lichte schilden en marsjeerden op de tonen van een kleine trompet. Ze droegen geen helm, doch een gestreepte muts. Ani herkende de legioenen van Amon, van Ra, van Ptach en van Soetekhoe. Iedere compagnie werd vooraf gegaan door een officier die geen wapens droeg, doch slechts een commandostaf. Ze schreden stijf en ernstig. Ze dwongen eerbied af en het was toen Ani hen zag, dat hij uitriep: «Ik wil officier worden!».



### 5. — KRIJGSWAGENS

**T**OEN de cavalerie kwam met de krijgswagens, voelde Ani z'n hart kloppen in z'n keel. Hij zei geen woord meer en keek met grote ogen naar het elitecorps onder het bevel van de Koning en z'n zonen geplaatst. Het waren zeer lichte krijgswagens in hout van de Egyptische vijgeboom. Je kon ze optillen. Daarin stonden de koetsier en de boogschutter. Ani kon er z'n blikken niet van afwenden...